



WERKPLAN RELIGIES VOOR VREDE NEDERLAND

Inleiding

Vanuit onze door het Algemeen Bestuur in 2015 vastgestelde Beleidsvisie heeft Religies voor Vrede Nederland een Werkplan opgesteld, dat op xx.xx.xxxx is vastgesteld.

Dit Werkplan acteert vanuit onze visie en missie en richt zich op het toewerken naar de doelen zoals deze geformuleerd staan in de Beleidsvisie.

Wij realiseren ons dat het gaat om een continue inzet voor deze doelen. De samenleving is immers continu in beweging. Ook kunnen onverwachte gebeurtenissen ons zwaartepunt van activiteiten (tijdelijk) wijzigen.

Samenvatting van onze visie

Religies voor Vrede NL streeft naar bezinning over knelpunten en waarden die we delen, en wil toewerken naar een meer harmonieuze en rechtvaardige samenleving, naar een gemeenschap waarin sprake is van gerechtigheid en respect voor menselijke waardigheid. Het spanningsveld tussen macht – onmacht, armoede – rijkdom heeft onze bijzondere aandacht.

Bezinning op en verdieping in eigen en elkaars religie kan hierbij waardevol zijn.

Vrede zien wij als een dynamische situatie waarin mensen, vrij en in harmonie met zichzelf, met de ander en de omgeving kunnen leven.

Religies, godsdiensten en levensbeschouwingen bieden een schat aan inspirerende wijsheden om tot vrede, harmonie en eenheid te komen.

Samenvatting van de missie van Religies voor Vrede

Als vereniging streven wij naar partnerschap met en tussen mensen, om vanuit gedeelde, diepe waarden gezamenlijk te werken aan de realisering van deze visie, met het oog op de vraagstukken waarvoor wij ons gesteld zien.

We hopen in de samenleving meer begrip en compassie te (helpen) creëren waarbij meer rekening gehouden wordt met andere overtuigingen. Op die manier hopen we bij te dragen aan een samenleving die niemand uitsluit en zorg draagt voor de meest kwetsbare leden van de samenleving.

We willen werken aan verdere bewustwording, verdieping in eigen en andermans religieuze overtuigingen en zoeken verbinding tussen mensen en organisaties, gericht op een samenleving die harmonie, vrede en gerechtigheid voor ieder voorstaat.

Onze Doelen

Wij hopen onze missie te bereiken door het nastreven van de volgende doelen:

1. Het bevorderen van een rechtvaardige en harmonieuze samenleving door individueel en gezamenlijk:
 - a. open te (helpen) staan voor elkaar – “Welcoming the Other” (zie de tekst van de Vienna Declaration, november 2013)
 - b. ons in te zetten voor waarden als respect, menselijkheid en rechtvaardigheid
 - c. vredesopvoeding te (helpen) realiseren
 - d. vredesbewustzijn bij jongeren te stimuleren
 - e. mensen te inspireren en tot elkaar te brengen
2. Bevordering van de menselijke ontwikkeling door:
 - a. reflectie, bezinning en vergroting van zelfkennis
 - b. bewustwording en verdieping van wat ons en de ander ‘beweegt’ en wat religies ons leren over (naasten)liefde, eerlijkheid en onbaatzuchtigheid
 - c. op te komen voor het recht van iedere mens op een menswaardige ontwikkeling
 - d. te stimuleren dat mensen hun passies en talenten (kunnen) gebruiken
3. Bescherming van de aarde door:
 - a. het bewustzijn te bevorderen van de effecten van ons handelen op de aarde
 - b. rechtvaardigheid te (helpen) betrachten bij de verdeling van de schaarse hulpbronnen
4. Transformatie van alle lagen van conflict door:
 - a. het vergroten van (zelf)kennis en zelfbeheersing
 - b. op te komen voor mensenrechten
 - c. ons in te zetten voor verzoening

Welke activiteiten ontplooiën wij om onze doelen te bereiken?

Onze activiteiten maken deel uit van een dynamisch en continu proces in de samenleving (ook met de natuur). Onder invloed van actualiteiten zullen accentverschuivingen plaatsvinden.

Het gaat hierbij hoofdzakelijk om de volgende activiteiten:

De (interreligieuze) dialoog zoeken

Symposia organiseren

Informatieve bijeenkomsten organiseren

Netwerken opzetten en benutten

Sociale Media gebruiken (website, twitter, facebook)

Artikelen, (open) brieven, columns, blogs schrijven en onze Nieuwsbrieven verspreiden

Lokale initiatieven ondersteunen

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur Religies voor Vrede Nederland 13.02.2015 te Utrecht.
