



## **Vredesmeditatie op 14 december 2023**

### **Tussen Duisternis en Licht**

Graag nodigt het bestuur van Religies voor Vrede je uit voor de 4e digitale Vredesmeditatie dit seizoen, op donderdag 14 december a.s. van 19.30 tot 21.00 uur.

Deze virtuele Vredesmeditatie met spirituele teksten, gedichten en muziek heeft als thema:

#### **‘Tussen Duisternis en Licht’**

Juist omdat deze tijd van ons vraagt om licht te ontsteken: in het duister van de eenzaamheid, in de maalstroom van het zielverterend onrecht waar onze dagen zo vol van is, in de hoop op betere dagen.

Wij vragen je om in jouw taal en op jouw wijze kort een vredeswens ‘mee te nemen’, zodat we elkaar kunnen bemoedigen en voeden.

Iedereen die het fijn vindt om deel te nemen vragen wij om zich uiterlijk donderdagmiddag vóór 14.00 uur aan te melden bij Izzy Mansour: [rvv.communicatie@gmail.com](mailto:rvv.communicatie@gmail.com), zodat we je de link voor deelname kunnen mailen. De digitale Vredesmeditatie is toegankelijk voor iedereen, je kunt dus ook anderen attenderen op de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.

Graag tot ziens op 14 december!

Het bestuur van Religies voor Vrede