



**Uitnodiging 2<sup>e</sup> Zoom Vredesmeditatie Religies voor Vrede 19 oktober 2023**

**I have a dream**

Dag Geliefde Mens,

Normaal gesproken open ik dit soort mails met een wens voor je heil, op dit moment voelt dat als as in mijn mond. Daarom ook een wat uitgebreidere uitnodiging voor volgende week.

De wereld staat in de brand en niet alleen in de Oekraïne of het Midden-Oosten, ook op onze stoep vallen dingen uit elkaar en vraag ik me af of er nog iets over is van beschaving. In "mijn" Rotterdam hebben we dit jaar alleen al 15 bomaanslagen gehad. Gisteren nog is er iemand met kilo's explosieven in de wijk waar ik werk gearresteerd. Rotterdam is daarin jammer genoeg niet alleen.

Juist op die momenten is het waardevol een ander geluid te laten horen. Een van vrede en andere wegen. Een geluid dat spreekt van de moed van onze idealen en van de waarde van onze hoop. We kunnen Kaïn en Abel blijven spelen zoals dat nu in de Oekraïne en in het Midden-Oosten gebeurt, maar dat leidt slechts tot de vrede van de begraafplaats. Ik ken jullie als moediger dan dat.

Komende donderdag is het thema **I have a dream**. Ik zou graag kort, 100 woorden is genoeg, van je horen welke hoop je koestert en wat die kant op leidt. Daarnaast mag je muziek voordragen voor de playlist op Spotify. Dit is de lijst van vorige maand om je wat ideeën te geven  
( <https://open.spotify.com/playlist/1pdxtD0sKZCcSpYEhvYYZf?si=e9214f4333a8475d> )

Ik hoop jullie allen te treffen. We zijn ieder voor zich deel van een antwoord en elk van ons draagt dingen bij die niemand anders bijdraagt.

De meditaties worden niet meer opgenomen, omdat daar te veel bezwaren aan kleven.

Mogen we in de dagen van duisternis licht mogen ontmoeten en koesteren,

Namens het bestuur van Religies voor Vrede,

Izzy Mansour  
12.10.2023