

## Leeslijst Sessie 2

De Lieber Code kun je [hier](#) nalezen

Over Bertha von Suttner is er op de site van het [Vredespaleis](#) een goede introductie te vinden.

Over Jean de Bloch is vrij weinig beschikbaar, omdat hij als Cassandra een waarheid sprak die de mogendheden liever niet zagen. Hij voorspelde de Eerste Wereldoorlog vrij nauwkeurig in dit [boek](#). Dat soms wat lastig te lezen is.

Om de soms wat complexe Andrew Carnegie beter te begrijpen raad ik je aan om “The gospel of wealth” te lezen. Dat geeft een goed beeld van waarom hij voor wereldvrede stond.

Wanneer je echt tijd hebt, kun je een begin maken aan “Vom Kriege” van Von Clausewitz. Dat spelt in bloederig detail het evangelie van het nationalisme uit dat de ruim 150 jaar na het verschijnen vorm gaf.

Dit [document](#) is een goed overzicht van de ramp die zich in Afrika afspeelde in de 19<sup>e</sup> en 20<sup>e</sup> eeuw.