

RELIGIES VOOR VREDE NEDERLAND



Vredesposter Rosalie Mondon, Voorschoten, November 2014

BELEIDSVISIE



Inleiding

Religies voor Vrede NL (RvV NL) is een vereniging die mensen van verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden bijeenbrengt om samen na te denken over en samen te werken voor vrede, gerechtigheid en menselijke waardigheid.

RvV NL is onderdeel van Religions for Peace International (RfP Int.), gevestigd in New York. Het adagium van RfP luidt: "Different Faiths, Common Action".

Vrede in de wereld en in onze omgeving begint met vrede in onszelf. Religies en levensbeschouwingen bieden inspiratie voor levens- en zingevingsvragen. Door met elkaar, in eigen land en daarbuiten, in gesprek te gaan over situaties die beknellend zijn of onvrede veroorzaken en een vredig samenleven in gevaar brengen, hopen wij individueel en gezamenlijk tot stappen te komen die conflicten helpen voorkomen, armoede verminderen en zorgvuldig omgaan met de aarde bevorderen.

Wij gaan uit van de gedachte dat alle religies en levensbeschouwingen elementen bevatten voor praktisch ethisch handelen. Die elementen willen we benadrukken. Juist de overeenkomsten op basale punten verbinden ons met elkaar. Een voorbeeld daarvan is de zogeheten 'Gulden Regel', die in de verschillende levensbeschouwingen en religies in vergelijkbare formuleringen aangeeft hoe met de ander om te gaan: "Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden." Deze regel is zowel individueel als tussen naties, etnische groepen, enz. toepasbaar.

Deze Beleidsvisie bevat een korte ontstaansgeschiedenis van Religions for Peace International en van Religies voor Vrede in Nederland, met een beknopte analyse van de huidige situatie hier te lande, onze visie en missie, doelen, middelen en vormen van communicatie.

Ontstaan van Religions for Peace

In 1970 werd in Kyoto (Japan) de eerste wereld-assemblee gehouden op initiatief van enkele religieuze leiders en boeddhistische monniken die zich in de 60er jaren toenemend zorgen maakten over de wereldwijd ontstane koude-oorlogs-dreiging. Deze *World Conference of Religions for Peace* (WCRP) was dermate inspirerend dat men dit overleg niet wilde beperken tot een eenmalig gebeuren. Men was ervan overtuigd dat religies tot vrede konden en moesten leiden en daarvoor moesten samenwerken.

Inmiddels bestaat de WCRP, onder de nieuwe naam 'Religions for Peace', uit een Wereldraad van religieuze leiders, regionale en nationale interreligieuze raden, ruim 90 nationale afdelingen, een wereldwijd netwerk van Women of Faith en een wereldwijd Interfaith Youth Network.

Op wereldniveau wordt samengewerkt met o.a. internationale zusterorganisaties, organisaties als de FAO en vele andere. RfP International heeft als Ngo een raadplegende status bij de Economic and Social Council (ECOSOC) van de Verenigde Naties, met UNESCO en met UNICEF.

Sinds het ontstaan wordt eens per vijf, zes jaar een wereld-assemblee gehouden. De laatste vond plaats in Wenen in november 2013, met als thema: "Welcoming the Other". In vele landen ondersteunt RfP de interreligieuze dialoog.

In Europa bestaat een Europese raad van Religieuze Leiders én een overkoepelende afdeling RfP Europe, onder inspirerend presidentschap van Yolande Illiano. Vanuit de Europese afdeling zijn er contacten met de Europese Commissie (Dialoog met Kerken, Religieuze Gemeenschappen en Filosofische en Niet-Confessionele Organisaties. (Primair vastgelegd in het Verdrag van Lissabon 2009, (artikel 17 VWEU) De Europese afdeling organiseert bijeenkomsten met leden van de landelijke afdelingen en houdt Europese congressen. De eerstkomende vindt plaats in oktober 2015 in Rome.

De Nederlandse afdeling van Religies voor Vrede bestaat sinds begin jaren 70 van de vorige eeuw en is in 1988 een vereniging geworden met als vestigingsplaats Leiden. De doelstelling luidt in het kort: met mensen van verschillende religies en levensbeschouwingen samen te werken voor vrede, gerechtigheid en menselijke waardigheid.

Meer informatie:

www.religionsforpeaceinternational.org

www.rfp-europe.eu

www.religionsforpeace.nl / www.religiesvoorvrede.nl

Religies voor Vrede Nederland

RvV NL is een vereniging met een dagelijks en een algemeen bestuur en een Raad van Advies. Het heeft onze voorkeur om beide besturen en de Raad van Advies zoveel mogelijk vanuit verschillende levensbeschouwelijke achtergronden samen te stellen. Men neemt op persoonlijke titel zitting in deze organen.

Het dagelijks bestuur (DB) komt minimaal vier maal per jaar bijeen en het algemeen bestuur (AB) minimaal twee maal. De Raad van Advies (RvA) kan het DB gevraagd en ongevraagd adviseren. Eenmaal per jaar wordt de statutair verplichte algemene ledenvergadering (ALV) gehouden, waarin, behalve aan obligatoire zaken zoals bestuurswisselingen, aandacht wordt gegeven aan een specifiek thema.

De vereniging neemt deel aan het internationale Women of Faith Network en is bezig met het opzetten van een Religious Youth Network in Nederland.

De activiteiten van de vereniging bestaan hoofdzakelijk uit het landelijk en regionaal/lokaal (mee)organiseren van interreligieuze bijeenkomsten en symposia over actuele thema's en het bevorderen van contacten met personen en organisaties op interreligieus vlak.

RvV NL werkt daartoe samen met organisaties met vergelijkbare doelstellingen zoals United Religious Initiative (URI), de International Association for Religious Freedom (IARF), het Apostolisch Genootschap, de Dominicaanse gemeenschap, de PKN, met Focolare, met het islamitisch Platform INS en organisaties en opleidingen op het gebied van vredesbevordering, conflictpreventie en interreligieuze dialoog.

Onder de naam 'Naar een Landelijk Stemgeluid' (NLS) worden door enkele van deze organisaties, waaronder RvV NL, gezamenlijke conferenties en symposia georganiseerd.

Ook ontstaan ad hoc samenwerkingsverbanden, zoals in september 2014 met Initiatives of Change bij "Peace in the Park" tijdens het weekend "Just Peace" van de gemeente Den Haag.

Twee maal per jaar verschijnt een Nieuwsbrief (in maart en oktober). Op de website, www.religiesvoorvrede.nl, zijn de meest recente Nieuwsbrieven te vinden.

De situatie in Nederland

Begin deze eeuw is de tamelijk ontspannen situatie tussen autochtone Nederlanders en de verschillende (groepen van) migranten, met name van islamitische zijde, onder druk komen te staan. Zaken als de aanslagen op de Twin Towers in 2001, de politieke moord op Pim Fortuyn en de moord op Theo van Gogh, de oorlogen in Irak en Afghanistan hebben de verhoudingen verslechterd. Vanuit de politiek en de samenleving kwamen meer en meer uitspraken en standpunten die polarisering in de hand werken. De financiële crisis in 2008, die in de jaren erna een economische malaise deed ontstaan, veroorzaakte onrust. De werkloosheid nam toe, in het bijzonder onder allochtone Nederlanders. Er is sprake van meer armoede.

De welvaart van de voorgaande decennia maakte het mogelijk om individualistischer, onafhankelijker van elkaar en oppervlakkiger, materie-gericht in het leven te staan. Moderne (sociale) media hebben de wereld in ons huis gebracht en de communicatie met velen is sneller en grootschaliger dan ooit tevoren.

De situatie in het Midden-Oosten (Israël-Palestina), Irak, Syrië en het uitroepen van een kalifaat door IS hebben ook in Nederland spanningen doen ontstaan tussen moslims en 'niet-moslims'. Westers politiek beleid en handelen richting (overwegend) islamitische landen van de laatste eeuw lijkt nu zijn repercussies te krijgen. Een en ander wordt nog gevoed door eenzijdige negatieve politieke en media-aandacht, die bij velen gevoelens van angst oproepen.

De relatieve veilige zekerheid verdween. Door de confrontatie met (dreiging van) oorlogen of aanslagen neemt het gevoel van onveiligheid toe, ook bij hen die zich prettig voelen in hun eigen omgeving.

Onze visie

Als bestuur van Religies voor Vrede vinden wij het meer dan ooit noodzakelijk om ons met elkaar in Nederland te bezinnen over knelpunten die we waarnemen, over waarden die we delen, en om samen toe te werken naar een meer harmonieuze en rechtvaardiger samenleving. Het spanningsveld tussen macht – onmacht, armoede – rijkdom heeft onze aandacht.

Bewustwording in brede zin, bezinning op en verdieping in eigen en elkaars religie kan hierbij waardevol zijn.

Vrede zien wij als een dynamische situatie waarin mensen, in harmonie met zichzelf, met de ander en de omgeving kunnen leven. Een situatie, waarin ze zich vrij kunnen ontwikkelen en samen toe kunnen groeien naar één gemeenschap met vele schakeringen, een gemeenschap waarin sprake is van gerechtigheid en respect voor menselijke waardigheid.

Religies en levensbeschouwingen bieden een schat aan inspirerende wijsheden om tot vrede, harmonie en eenheid te komen. Zij zijn immers gericht op het verbinden van mensen.

De missie van Religies voor Vrede

Als vereniging streven wij naar een effectief partnerschap met en tussen (mensen van) de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden, om vanuit gedeelde, diepe waarden gezamenlijk te werken aan de realisering van deze visie, met het oog op de vraagstukken waarvoor wij ons gesteld zien.

Wij willen, samen met anderen, zoeken naar wegen om meer begrip en compassie voor elkaar te leren krijgen en meer rekening te houden met andere overtuigingen, om zo een samenleving te creëren die niemand uitsluit en zorg draagt voor de meest kwetsbare leden van de samenleving.

Vanuit onze (diverse) religieuze en levensbeschouwelijke inspiraties willen we tot zegen worden voor de ander en, hoop, vertrouwen en bescherming bieden. Daar hebben we iedereen bij nodig.

Wij zien het als onze missie om te werken aan verdere bewustwording, aan verdere verdieping en verbinding van mensen en organisaties in onze samenleving. Daarbij werken wij graag samen met educatieve instituten, die jongeren en volwassenen niet alleen trachten kennis bij te brengen, maar ook (sociale) vaardigheden en eigenschappen, gericht op de samenleving van morgen, een samenleving die harmonie, vrede en gerechtigheid voor ieder voorstaat.

Onze Doelen

Wij hopen onze missie te bereiken door het nastreven van de volgende doelen:

- Het bevorderen van een rechtvaardige en harmonieuze samenleving door individueel en gezamenlijk:
 - a. open te (helpen) staan voor elkaar – “Welcoming the Other” (zie de tekst van de Vienna Declaration, november 2013)
 - b. ons in te zetten voor waarden als respect, menselijkheid en rechtvaardigheid
 - c. vredesopvoeding te (helpen) realiseren
 - d. vredesbewustzijn bij jongeren te stimuleren
 - e. mensen te inspireren en tot elkaar te brengen
- Bevordering van de menselijke ontwikkeling door:
 - a. reflectie, bezinning en vergroting van zelfkennis
 - b. bewustwording en verdieping van wat ons en de ander ‘beweegt’ en wat religies ons leren over (naasten)liefde, eerlijkheid en onbaatzuchtigheid
 - c. op te komen voor het recht van iedere mens op een menswaardige ontwikkeling
 - d. te stimuleren dat mensen hun passies en talenten (kunnen) gebruiken
- Bescherming van de aarde door:
 - a. het bewustzijn te bevorderen van de effecten van ons handelen op de aarde
 - b. rechtvaardigheid te (helpen) betrachten bij de verdeling van de schaarse hulpbronnen
- Transformatie van alle lagen van conflict door:
 - a. het vergroten van (zelf)kennis en zelfbeheersing
 - b. op te komen voor mensenrechten
 - c. ons in te zetten voor verzoening

Hoe te bereiken

a. de (gewenste) menskracht

RvV NL is een relatief kleine organisatie, maar met een oorspronkelijk verlangen naar vrede, dat door velen wereldwijd gedeeld wordt. De kracht ervan is te vinden in de religieuze inspiratie van de individuele leden die zij delen met elkaar en van waaruit creatief gewerkt kan worden aan de gestelde doelen. Wij streven ernaar om met behulp van eigentijdse communicatievormen de vereniging te doen groeien. Daarbij trachten wij meer en met name ook jonge mensen te bereiken en met elkaar te verbinden met behoud van ieders eigen identiteit. Een parttime professionele kracht kan het proces aanzienlijk versnellen. Op dit moment zijn daar echter nog geen middelen voor.

b. de (gewenste) financiële middelen

De (financiële) middelen van de vereniging worden op dit moment vooral gegenereerd door de lidmaatschapsgelden en een enkele donatie. Bestuursleden betalen zelf hun reiskosten. Legaten zijn mogelijk. Sinds 2014 heeft RvV NL de ANBI-status.

c. de communicatie

Door middel van een Nieuwsbrief, een website, een twitter-account, vergaderingen, symposia en netwerken brengen wij onze informatie naar buiten en staan we open voor belangstellenden en geïnteresseerde organisaties.

De concrete acties die RvV NL wil ondernemen staan beschreven in ons **Werkplan**.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Religies voor Vrede Nederland,
te Utrecht, 13.02.2015

Mensen gevraagd

Mensen gevraagd om de vrede te leren,
waar geweld door de eeuwen heen model heeft gestaan.
Mensen gevraagd die de wegen markeren,
Waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.
Mensen gevraagd om de noodklok te luiden,
Om tegen de waanzin de straat op te gaan.
Mensen gevraagd om de tekens te duiden,
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.
Mensen gevraagd om hun nek uit te steken,
voor een andere tijd en een nieuwe moraal.
Mensen om ijzer met handen te breken,
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.
Mensen gevraagd om hun stem te verheffen,
Verontrust door het wapen dat niemand ontziet.
Mensen die helder de waarheid beseffen,
dat wie mikt op een ander ook zichzelf beschiet.
Mensen gevraagd die in naam van de vrede,
Voor behoud van de aarde en al wat er leeft,
wapens het liefst tot een ploeg willen smeden
voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft.
Mensen gevraagd, er worden mensen gevraagd,
dringend mensen gevraagd,
mensen-temidden-van-mensen gevraagd...

Coert Poort